



Welkom bij  
**Geledraak.nl**  
 欢迎  
 de site over China,  
 Hong Kong en Taiwan



**Zaiton:** alles voor de China liefhebber!  
 Volop boeken, dvd's, cd's en taalcursussen

**Taiwan** Beijing **Toerisme**  
 Shanghai **Filosofie**  
**Boeddhisme** Grote muur  
 Terracotta leger **Tibet** Visum

- Home
- Nieuws over China
- Reizen
- Cultuur & geschiedenis
- Zakelijk
- Nederland-China
- Agenda
- Ikleerchinesees.nl
- Forum

## Boekrecensie: Van orakelbot tot weblog

publicatiedatum: 11-04-2012  
 door: Geledraak.nl

(recensie door [Joke Bruynzeel](#), Chinacultuur trainer)  
 Het boek 'Van orakelbot tot weblog' is een stapsgewijze studiereis door de Klassiek Chinese taal op weg naar het lezen van authentieke Chinese oude teksten. Met dit boek heeft Paul van Els, docent Talen en Culturen van China, een unieke lesmethode Klassiek Chinees ontwikkeld. Dit is het eerste Nederlandstalige lesboek voor deze eeuwenoude en nog steeds springlevende schrijftaal. Zoals Latijn de lingua franca was van Europa, vervulde Klassiek Chinees die rol in het Chinese Keizerrijk. Men communiceerde met elkaar in deze schrijftaal die door het hele rijk heen werd begrepen.

Klassiek Chinees als de toegangspoort naar de Chinese cultuur van vroeger, én tot die van nu; in weblogs, smsjes en popsongs, maar ook op verkeersborden en in reclameteksten wordt nog steeds veelvuldig gebruik gemaakt van deze taal.

Voordat met les 1 van het boek wordt overgegaan tot de studie, krijgt de lezer een uitgebreide en aantrekkelijke kennismaking met het Klassiek Chinees voorgelegd, vanaf het vroegere orakelbot tot de huidige weblog.

Het boek is meer dan een lesboek Klassiek Chinees. Door het hele boek heen worden wetenswaardige onderwerpen weergegeven in gekleurde tekstblokken. Dat varieert van de uitleg over de Chinese geluksgetallen via de dagindeling in het oude China tot boekentips en verwijzingen naar websites.

Dat de uitleg van de Chinese grammatica in het Nederlands wordt beschreven is zeker een pre. Het begrijpen van de Chinese klassieke taal wordt hiermee versneld.

Achterin het boek staat een korte beschrijving van het pinyin transcriptiesysteem inclusief de uitspraak van de 23 pinyinletters, zoals de Chinese klank 'ei' die wordt uitgesproken als ee in Ga je mee?

Hoe vind je de betekenis van een Chinees karakter in een woordenboek? De sleutel ligt in het betekenselement van een karakter. Er zijn 214 verschillende elementen en ze worden allemaal weergegeven.

De toegankelijke schrijfstijl, de kleurenfoto's en de extra informatie over de schriftcultuur en de historie van China maken dit boek tot een studie- én leesboek Klassiek Chinees. Een aanrader voor iedereen die via het Klassiek Chinees meer wil weten over het oude China en zelf oude Chinese teksten wil leren lezen. En de studie van de karakters gaat dan in één moeite door!



Van orakelbot tot weblog. Lesboek Klassiek Chinees, deel 1. ISBN 978-908-72-8109-0 224 pagina's, paperback, 2011, € 54,95 (ondermeer te koop in [China webshop Zaiton.nl](#))

Van orakelbot tot weblog, Lesboek Klassiek Chinees, deel 2, ISBN 978-908-72-8138-0

### Ikleerchinesees.nl



[Ikleerchinesees.nl](#)

Leerboeken Chinees  
 in webshop  
**Zaiton.nl**

reageren